

**Wat zou u in toekomst graag in het dorp (centrum Voorschoten) willen zien? (Wat mist u nog en wat lijkt u leuk?)**

Dat het er wat mooier uitziet dan nu. Noord Hofland met winkels ziet er mistroostig uit, en het centrum mag wat meer stijl/klasse uitstralen.

Een modern culgureel centrum met een moderne sporthal gefinancierd dmv appartementenbouw.

Onafhankelijke app

Meer groen

Meer hedendaagse architectuur en bebouwde omgeving

Theater of dans voorstellingen

Bomen en bankjes op het Treubplein. Het pleintje is nu heel kaal.

Fietsenstallingen bij verschillende winkels terug. Voor ouderen is dat handiger. Zo zijn de winkels toegankelijker.

Meer bankjes en prullenbakken.

Wat een absoluut pluspunt is, is dat je parkeert met een parkeerschijf. Zo blijven mensen boodschappen doen in hun eigen dorp.

Mooi speeltoestel, een ruim terras, fietsers weer toestaan in schoolstraat, zeker buiten de winkeltijden!

Kippie

Een nachtclub

Ik vind het dorp al leuk.

Leuke speelplek voor kinderen. Leukere winkels voor kinderen (schoenen), die zijn er bijna niet waardoor mensen online shoppen, ook 1 van de redeneren dat tikkeltje het niet gehaald heeft. Betaalbare kledingwinkels en niet te 'oud bollig'.

Een leuk restaurant met een speelplek erin zou ook een goede investering zijn voor moeders/vaders met kinderen.

Ik ben over het algemeen zeer tevreden over het dorp , heb er meer dan 10 jaar met plezier gewoond en kom er nog steeds dagelijks

Het fietsverbod moet opgeheven worden in de schoolstraat. Het is onpraktisch en hier zullen de winkelier ook verlies op hebben. Ook meer leuke winkels erbij (of een winkelcentrum in de dobbewijk!)

Jazz Culinaire terug in plaats van Beats en Bites (dat was een tegenvaller tov eerder), de bankjes op het Treubplein terug, minder geld uitgeven aan nonsens-innovaties zoals de tafeltjes/stoeltjes (hoewel ze leuk zijn), de nieuwe veel te grote uitbouw aan de kerk is zonde van het geld en het dorpsbeeld, wel fietsers toestaan in de Schoolstraat maar meer handhaven op snelheid en onoplettendheid, meer prullenbakken, Cultureel Centrum behouden, Ambachts- en Baljuwhuis behouden, kerk naast de Alid behouden

door het drukke autoverkeer door het dorp (rotonde AH) wordt het niet makkelijk voor fietsers gemaakt, vooral voor jonge fietsers. dood eng op die rotonde. In de schoolstraat zelf zouden plantenbakken en bankjes kunnen staan. Fietspad door het midden, lopen aan beide kanten. Goede fietsstallingen door de hele straat zodat je de winkels kunt bezoeken, fiets aan je stuur hangen en door lopen naar volgende winkel. Er is geen makkelijke route om om te fietsen dus moet je wel door de straat.

Meer verschillende winkels op mode gebied wat betaalbaarder. Een betaalbare schoenenwinkel. Verder wat meer activiteiten voor kinderen

Straatbeeld is totaal verslechterd na het weghalen van alle bankjes. Wat er is teruggekomen ziet er niet uit!!!!  
iets voor alleenstaande ouders. Bvb maandelijks meeting-iets in Een vd horeca gelegenheden.

Een grote speeltuin (zoals speeltuinvereniging in buurt vh centrum)

Meer en grote Vuilnessbakken

Ijsbaan rond kerst lijkt me super leuk (zoals in Wassenaar)

Fietsen terug in het dorp bijv. door een fietsgedeelte midden op de straat. Of gewoon de stoepen terug.  
Meer bankjes voor sociale contacten te bevorderen. (denk aan eenzame mensen) .  
Lagere huren zodat het winkelaanbod en variatie daarin verhoogd wordt.  
gezellige plekje om te zitten, meer bankjes  
betere zit gelegenheid, meer bankjes niet die truttige dingen van nu, minder leegstand, gewoon fietsen door het dorp(centrum), minder truttigheid  
Meer diversiteit van de winkels. Meer keuze aan bv kleding/schoenen/interieur/cadeau-artikelen. De standaard winkels vind je wel in de grote winkelcentra.  
Zeker een poelier! En het hele jaar door activiteiten, niet alleen voorjaar, Halloween sint en kerst!

Action, Primark, C en A

Autovrije Voorstraat en fietsvriendelijke Schoolstraat. Harmonieer dat als hét Centrum en zorg dat de winkels ook op koopavond open zijn. Maak het waard om rond te lopen: we hebben een ideale combinatie met deze horeca!  
Het gaat mij voornamelijk om het fietsverbod in de Schoolstraat. Ik kan niet zo ver lopen, dus vind ik dit een verkeerde beslissing!

Sfeer

Dat ik weer naar dorp kan met me ? nu helaas zelf niet meer mogelijk!!! En bedankt  
Dat wij dus ik ook naar de winkel kan op de fiets  
uitgebreider winkelaanbod en minder leegstand  
non-profit senioren- en jongerensoos, waar de verschillende leeftijdsgroepen elkaar kunnen ontmoeten. Groen helpt grijs en omgekeerd!

Het dorp mist nu 'sfeer' op vrijdagavond kun je een kanonskogel afschieten, in Wassenaar altijd druk  
Ik mis een goede kip zaak, furnituren en hobby winkel, luxe delicatessen zaak, Action,  
Als 26 jarige vind ik het aanbod in het centrum erg slecht. De winkels zijn meer gefocust op een andere doelgroep met een hogere besteding. Daarom wijken jongeren uit naar een Leidschendam of den haag waar er winkel ketens zijn die betaalbare kleding verkopen. Daarnaast is er te veel van hetzelfde zoals kappers en boekenwinkels.  
Duidelijke indeling Schoolstraat voor voetgangers en fietsers.  
Meer dan 50% van de bezoekers van het Centrum komen per fiets. Als je Het Centrum echt kapot wil maken dan moet je de fietsers weggagen. Elders bij Hoogvliet, Versmarkt en Mall zijn ze van harte welkom.

Publiekstrekkingen, meer gevarieerd winkel aanbod, muziek sport en spel voor kids in het weekend, het is er nu zo saai, en je auto kan je er niet fatsoenlijk kwijt, wij gaan op de fiets maar voor mensen buiten dit dorp maakt dat het dorp totaal onaantrekkelijk.  
Verbetering van het straatbeeld door onderhoud te plegen

Nvt

De bankjes terug. Een fietspad aangeven in de Schoolstraat zodat voetgangers en fietsers er gebruik van kunnen maken. De fietsstandaards weer terug.  
Meer handhaving op de markt zonder fietsen en toegankelijk voor brandweer en ambulance .  
Enquête soms meerdere antwoorden niet mogelijk soms gedwongen keuze ipv nvt

Dat er weer meer rekening wordt gehouden met de diverse doelgroepen. Dat alle winkels bereikbaar blijven met de fiets

Meer en grotere prullenbakken, meer groen

Dat er weer gefietst mag worden in de Schoolstraat.  
Openbare toiletten  
H&m  
van Haren of andere grote schoenwinkel  
Only  
Jack and jones  
Fietsen in de Schoolstraat  
Meer afvalcontainers, vuilnisbakken  
We hebben een geweldig dorp, prima!  
Meer Horeca en spelactiviteiten voor kinderen.  
De markt weg uit de Voorstraat

Een fietspad door winkelstraat ipv gebod op fietsers in straat. Je raakt klanten kwijt.

Nog een schoenenzaak

Ik heb het centrum van Voorschoten eigenlijk al afgeschreven. Voor jong volwassenen is er gewoon niks. Dan ook nog de regel van niet fietsen... Ik betrap mezelf er op dat ik steeds vaker naar de grotere winkelcentra in de buurt ga. Veel meer aanbod tegen een betere prijs ook nog.

Alle leegstaande winkels bezet!!

Ik begrijp niet dat de bankjes weg zijn gehaald. Voor gezinnen/mensen met kinderen zijn de ijzeren zitjes helemaal niet handig.

Fietsverbod is echt een miskleun. En de ingang vanaf gemeentehuis is ook niet goed te doen (half over de stoep, gericht op auto's). Ik hoop echt dat het centrum weer goed toegankelijk wordt voor fietsen. Fietsen en voetgangers kunnen best naast elkaar.

Mis niet zoveel.

Een haven

Huurprijzen verlagen, meer fietsenrekken, de gebouwen vernieuwen, schoenenwinkel, kledingwinkel

Op dit moment is de Schoolstraat fietsvrij gemaakt. Ik maak me echter zorgen over de bereikbaarheid van het gebied rond de Hema per fiets. Hier kopen ouders een hoop kinderspullen en die laad ik zelf aan de overkant in mijn fiets, terwijl mijn baby voorop zit. Als het parkeren van fietsen ook verboden wordt, ontstaat in deze zone een groot probleem. Wellicht combineren met het nieuwe buurthuis bij de kerk?

Meer horeca zoals het Wapen. Meer diversiteit in kledingwinkels: is nu veel van hetzelfde

Duidelijkheid omtrent regels over fietsen, wandelen, (minder) autoverkeer en parkeren in Voorstraat.

Minder macht voor de horeca

Ik denk dat Voorschoten met 1 winkelstraat zich niet moet vergelijken met Leiden en Leidschendam. Het ging pas mis met het fietsen in de Schoolstraat toen men op straat mocht gaan lopen. Niks mis met de stoep. Het slaat de plank mis. Ik kom juist om even snel dingen te halen in het dorp. Kinderen doen dat ook en ouderen. Nu ga je dat minder doen. Domme zet voor de ondernemers.

Meer leuke plekken voor pubers zodat ze niet op straat hangen en zich vervelen

Meer woon plekken voor beginners

Misschien weer een politiebureau

Gewoon door het hele park de hond los kunnen laten lopen

Her parkeren in de Voorstraat zou voor mij weg mogen, de straat is te mooi om het dan vol met auto te zien staan.  
Betaalbare schoenenzaak

Uitgebreider winkelaanbod en leuke sfeer creëren doormiddel van bankjes met bloempotten etc.

Woningen voor bejaarde.

Goede fietspaden in t dorp nogal veel verzakkingen van tegels op fietspad( tov gemeentehuis , en voorbij rotonde richting Centrum ( nu je niet meer in Schoolstraat mag fietsen ) winters glad en in herfst veel bladeren ed op fietspad! Ben al eens gevallen vandaar!

Fietsstrook in het centrum

Moderne kleding winkels, koffie/thee zaak, flying tiger / sostrene grene / boekenvoordeel

Meer muziek evenementen in het centrum

Er is al echt wel wat gedaan om het dorp aantrekkelijker te maken door de leuke tafels en stoelen neer te zetten. Alleen zijn er al zo veel kapot, dat het nu erg armoedig is.

Met kerst zoveel mogelijk lichtjes en kerstbomen met versiering. Of dat er mogelijkheid is in winkels om een strik o.i.d. voor in de kerstboom te krijgen. Wat gezelliger aankleden door creatieve oplossingen en dat de winkels ook betrokken zijn.

Beter onderhoud / schoonhouden door de gemeente.

De Schoolstraat anders indelen, boulevard achtig waardoor het centrum aantrekkelijker wordt om naar toe te gaan.  
auto verkeer uit de voorstraat en plaats voor terrasjes

Disco/ dancing voor de jongeren (20 plus)

Wat bijzondere activiteiten voor meer levendigheid

Meer leuke winkels voor jonge vrouwen .

Meer terrassen, meer speelgelegenheid. Minder dure kledingwinkels

Een autovrije Voorstraat zodat je op het terras kunt zitten terwijl de kindjes spelen. Liefst nog met kinderspeeltuin.

De fietsvrije Schoolstraat is een mooi begin (goed handhaven!) en maak gebruik van de ruimte door het gezellig te maken.

Bankjes, plantenbakken. Neem een voorbeeld aan centrum Wassenaar daar heerst een gezellige sfeer waar mensen graag komen. Kinderactiviteiten trekken daarbij een hoop mensen.

Een richting verkeer Voorstraat. Of afsluiten voor verkeer

Meer verscheidenheid aan winkels, gezellige koopavond

Meer speel gelegenheid voor kinderen 2-8 jaar!

Meer te doen voor de jeugd van 12- 16 jaar!

Vragen onderzoek voor jeugd in brievenbussen doen, laat hun stem ook eens horen!!!!

De oude Voorstraat zijn karakter terug geven. Panden die leegstaan opknappen. Een centrale fietsenstalling. Leuke winterverlichting van de oude lindebomen opnieuw aanbrengen.

Maak het centrum niet fietsvrij! Het is breedgenoeg voor voetgangers EN fietsers. Kwestie voor voetgangers die niet omzich heen kijken voor fietsers. Mensen vermijden door het fietsverbod het centrum (vooral ouderen voor een snelle boodschap die slecht ter been zijn). Daarnaast meer evenementen/bezigheden voor de jeugd. Er wordt steeds meer afgenomen en hierdoor vermijden jongeren hun eigen dorp  
Kind vriendelijk restaurant (activiteiten voor kinderen )

Dat de koopavonden terugkomen, dat sinterklaas weer met de boot komt, dat als er een braderie of kerstmarkt is er ook daadwerkelijk meer dan 15 verschillende kramen staan  
Ontmoetingsplek voor jongeren  
Ontmoetingsplek voor ouderen  
Italiaanse koffiebar  
Leuker en gezelliger treubplein  
Lidle zou een aanwinst zijn op de plek vsn Digros

Meer terrassen  
Ik kan niets verzinnen.

Ik mis de mogelijkheid om op de fiets de Schoolstraat te kruisen. Totale onzin om het fietsen de hele week te verbieden .  
Beperk dit tot de vrijdag en zaterdag.  
Meer groen (bomen en bloembakken). Zonde dat er zoveel bomen zijn verdwenen uit het dorp. Op digitalisering met een app of website zit ik niet te wachten.  
Een leuke wijnbar oid voor 50 plussers

Voorschoten should keep it's provincial charm.  
Too many events are actually a burden for people that live around the center...bit was unbearable to have loud bass music in summer until early morning! Events are no cure...  
Too many construction sites (church, parking lot at ice cream bar) and other loud activities...  
Veel meer rekening houden met de bewoners van met name de Schoolstraat

Meer betaalbare kleding winkels en schoenenwinkels.  
Betaalbare woningen in het centrum  
Ruimere openingstijden horeca

Een action, solow.  
De overlast in de Voorstraat beperken. Meer activiteiten verspreid in het dorp organiseren

Goede verdeling fietsers en wandelaars centrum , goed bereikbaar voor Ouderen

Mooie plantenbakken, mooi overdekt , alle bewoners op hoogte houden van acties die winkels aanleveren per maand

Leuk terras tegenover de hema

Ik denk dat het belangrijk is dat het goed bereikbaar is met fiets en auto zonder hoge parkeerboetes

Verder zou het leuk zijn als er meer te doen is voor kinderen en bijv modernere winkels zou leuk zijn

Was tevreden zoals het was , met fiets ,ben slecht ter been nu moet ik of iedere keer om fietsen , nu ga ik zo min mogelijk Bankjes terug moet zijn in het dorp; gevarieerde aanbod van verschillende winkels

Er wordt gevraagd of je MEER evenementen e.d. wilt, maar van mij mag het minder. En ik ben geen inwoner van het centrum. Liever goede winkels en goede stallingsmogelijkheden voor de fiets. En goede bereikbaarheid per fiets en bus. De toeristenhaven lijkt mij een leuk idee

Ik vind dat de Schoolstraat , in vergelijking met de Voorstraat , foei lelijk. Ze hadden bij het verbouwen rekening moeten houden met de bestaande gevels. Het winkel/kantoorpand van Hoogvliet is daar een mooi voorbeeld van. Splinternieuw, maar het aanzien van de oude dokterswoning "onaangetast". Zoiets hadden ze in de Schoolstraat ook aan moeten houden. Dán had je pas een mooi centrum.

Fietsverbod in de schoolstraat opheffen en een fietsstrook maken

Meer aandacht voor fietsers. Centrum autovrij/luw. Schoolstraat combi fietsen en voetgangers (zoals het was)

Autoluw en meer fiets!!!!

Niet meer op de fiets door het dorp mogen.. erg slecht voor ouderen en mensen slecht ter been. Ik ga hierdoor minder naar het dorp ( fiets er wel omheen als ik naar de supermarkt ga.. normaal stopte ik dan nog wel bij winkels, even snel naar bv de Etos is er niet meer bij). Waarom niet geld investeren in een duidelijk fietspad. Ik ben benieuwd hoe dit zich ontwikkeld voor de ondernemers.

Breng de bankjes terug. De tafeltjes met stoelen zijn niet praktisch en je voelt je echt te koop zitten. Zet weer de normale bankjes neer waar vnl ouderen even fijn kunnen zitten ( zoals mijn vader van 75, die mist de bankjes echt).

Dat de schoolstraat gewoon met de fiets bereikbaar blijft.

Dus alleen fietsen en geen brommers.

ik mis een publiekstrekker als een action. zal het centrum goed doen als er meer bezoekers komen.

combineer dit met gezellige activiteiten zoals bandjes, kraampjes met lekker eten op het treubplein (foodtrucks), een anton piek zingkoor op een regenachtige herfstdag.

Ik denk dus dat het centrum sterker word door een combi van publiekstrekkers winkels en beleving en sfeer bieden dmv activiteiten, horeca en de speciaslzakken die er al zijn (zoals neutboom). er moet een laagdrempelige prikkel zijn om naar t dorp te komen en mensen daar dan verassen met sfeer en beleving zoals dat alleen kan jn ons gezellige centrum en niet in leidschenhage.

Lidl

Restaurant met enig niveau

Meer streekwinkels. kleine speciaalzaken.

Meer samenhang met Voorschotense verenigingen (bv via CULTUURFABRIEK)

Duidelijke fietspaden in de winkelstraat. Nu fietsen verboden is ga ik denk toch sneller ergens anders heen.

De straat is breed genoeg dus als alles duidelijk aangegeven wordt, is het voor iedereen goed.

Meer creativiteit. Taxi Bootje naar de vliet. Paardentram, weermuseum in de dorpskerktoren, mooi aangelgd wandelpad met puzzelroute voor kinderen vanuit dorp naar kasteel

Action winkel/minder lege panden

Prenatal en meer bekende moderne kledingwinkels. Er is alleen wat leuks voor een oudere doelgroep. Daarnaast ook een koopavond.

Nogmaals, lege winkels vullen met winkels uit de rand van het centrum en van deze leeg gekomen ruimtes, woonruimte maken. een compact centrum is altijd gezelliger

Gewoon weer met de fiets bereikbaar

meer activiteit op de straat

Een goede bistro

Een parkje of pleintje met bankjes zonder auto's en iets te spelen of fonteintje

Nog meer horeca , gewoon weer mogen fietsen door het dorp, meer goedkopere sportwinkels, action.

Houdt het kleinschalig maar actief.

dat de schoolstraat weer normaal toegankelijk is voor mensen op de fiets

ipv van lopen sjouwen met je spullen van winkel naar winkel

fietsers en voetgangers kunnen echt wel rekening houden met elkaar

links en rechts is voldoende ruimte om te lopen de mensen hoeven niet midden op de weg te gaan lopen en zo als normaal

kan je ook uitkijken met oversteken

Een fiets strook in de school ouderen die slechts ter been zijn en wel kunnen fietsen ook hun boodschappen doen daar wordt in Voorschoten geen rekening mee gehouden

De fietsen in het dorp kunnen blijven als je ouder wordt is de Schoolstraat wel lang om te lopen

Vind het heel erg dat er niet meer gefietst mag worden in de Schoolstraat

Maakt het voor mij onaantrekkelijker om snel even een boodschap te doen



Had meerdere opties, winkels horeca en muziekevenementen

Een waterplein op treubplein

Zaterdagavond de bezemwagen door het centrum zodat het er schoon en netjes uitziet, mn Treubplein is nu rommelig met papierresten ed

Minder reclameborden OP de stoep zodat het voor iedereen goed lopen is. Borden aan de gevel oke

Mogen fietsen in de schoolstraat. B.v. 's morgens tot 11 uur en na 18.00 uur.

Gewoon weer met de fiets

Door dorp kunnen fietsen

Dat we gewoon kunnen fietsen in de schoolstraat

Een leuke handwerkwinkel waar alles is van wol borduren, kaarten maken, klei enz. Enz.

Heel Voorschoten is er niets.

Meer zit plaatsen op het plein en kleine afvalbakken

Fietsen door schoolstraat moet blijven!

Grote winkelketen zoals action, wibra of Primark. Het het fietsverbod op in de schoolstraat en maak wandel en fietspaden.

Meer rommelmarkten en vlooiemarkten.

Autovrije Voorstraat met meer horeca.

Gratis parkeren, ipv blauwe zone zodat bewoners ook hun auto kwijt kunnen! Ander soort winkels zoals eerder aangegeven  
Kindercafe

meer groen en bloemen

Treubplein parkeerplaatsen weg en daar de mogelijkheid creëren voor horeca terrasjes, parasolletjes meer gezelligheid

Gezelliger en een stel normale banken terug

Horeca in Schoolstraat / gezelliger

Ik mis de bankjes in het dorp. Op het pleintje tegen over shoeby.

Ik mis een snoepkraam op de markt.

Een aan een gesloten markt zonder gaten.

Tip: geen sportschool midden in het centrum. Bij Treubplein voor reisbureau een leuk terras maken met horeca ipv reisbureau.

Geen tattoozaak in dorp. Betere prullenbakken. Alles ligt ernaast. Meer leuke stoeltjes en zitjes in het centrum.

Het fietsverbod terugdraaien. Dit is geen oplossing. Geen scooters en e-bikers dat is ok. Maar zowel fietsers en wandelaars kunnen prima samen als het goed duidelijk is. Het kruispunt AH verbeteren voor fietsers. En handhaven reclameborden!!

Dat je gewoon overal met de fiets mag blijven komen

De leegstand is erg ongezellig.

Gewoon normaal, rustig door de gehele schoolstraat kunnen fietsen

Oplossen van de rioolstank, aanpakken van groei onkruid in Overslagstraat zelf en bij de parkeerplaatsen, opruimen van zwerfvuil.

Een restaurant of café, liefst biologisch, met een speelplekje voor de kinderen. Bijv. zoals bij Intratuin.

Variatie van winkelaanbod.

Voor alle winkels een goede overdekking cq overkapping

Parkeergelegenheid

Meer feesten/evenementen. Meer variatie in winkels.

De thema's kerst Halloween lente Pasen zomer... meer laten zien, bijv door een straattheater of themafeest met muziek.

Weer grote tent op treubplein

Betaalbare kledingwinkel

Winkel zoals action

Primark winkel voor elk wat wils

Zonde dat de bankjes zijn weggehaald.

Graag weer terugplaatsen. Mis plekje om te zitten

Andere prullenbakken , huidige zijn te klein en te weinig waardoor overvol en onnodig ontstaan van zwerfvuil

- meer winkels

- parkeerplaatsen voorstraat weg

- groen / bloembakken / bomen

Het centrum uitbreiden met meer winkels met daarboven woonstukken ... kan ik er zelf in de toekomst gaan huren (niet te duur maken voor jongeren), en een groter stuk overdekt maken!! En ook een busje die ieder kwartier of half uur rijdt van station naar centrum en terug!!

Wat ik heel erg mis is een dierenspecialzaak Discus !!!!!

Ik vind de Voorstraat er niet mooier op geworden met de huidige weer war aan terrassen

Meer kleding en schoenenzaken.  
Meer voor de jeugd...huizen voor de starters

Fietsen in de Schoolstraat. Slechte beslissing.  
Grote kerstboom met lichtjes in dorp.  
Meer bankjes.

Meer groen, geen auto's in de Voorstraat, wel fietsers in de schoolstraat  
geen grote terrassen

Ik zou graag zien dat er wat meer evenementen in de voorstraat zijn, nu moet alles aan banden worden gelegd. Aangezien de bewoners dat hebben afgesproken ivm overlast.  
De voorstraat moet bruisend zijn..

Tevens de schoolstraat!  
Zorg voor meer winkels, die ook betaalbare herenmode hebben, we zijn nu 2 herenmode winkels, en beide niet te betalen.  
Leuke moderne decoratie winkel (niet te duur), Xenos-achtig, esprit winkel,  
Meer activiteiten voor de jongeren

De oude bankjes terug ipv wat er nu staat en een apart fietspad dmv kleur op straat. En meer overleg met diegene die veel in het dorp komen over de plannen van de zgn task forceren.  
Stop nieuwbouw en hoogbouw! Laat de kern hetzelfde en zorg voor een gevarieerder winkelaanbod.  
terrasjes buiten in schoolstraat uitbreiden net als in wassenaar geeft meer gezelligheid .Nu hoofdzakelijk in Voorstraat de terrassen  
Bibliotheek en filmhuis in het centrum ala wassenaar

### **Wat zou er morgen van u weg mogen?**

Dirk vd Broek; ziet er niet uit op die locatie  
Kruispunt kerk

(Zeer sturende vraag)

De 'tegelplointjes' die aangeven waar de kleine straatjes t/s de Voorstraat en de Schoolstraat zijn > welke urgentie is hiermee opgelost? Bovendien gaat ook een stukje romantiek 'charmante kleine straatjes die je moet ontdekken en die je onverwacht nr een leuke straat brengen' verloren. De romantiek/poëzie v/d dorp is een wezenlijk onderdeel v/d gezonde beleving in een dorpskern.

Het Treubplein is dr het wegnemen v/d bomen nu alle verhouding kwijt + gevels die vrijgekomen zijn, hebben nog geen meerwaarde.

Drank reclame borden van Dirk v/d Broek

—  
Verbod op fietsen in de schoolstraat

De turkse supermarkt

Die beddenzaak

Zou niet weten.

Die 10 kappers in het dorp. 2 of 3 is meer dan genoeg.

Het fietsverbod in de schoolstraat.

Een paar kapperszaken.

Pallazzo.

De sportschool in t dorp.

Een van supermarkten.

Rotonde Raadhuis want die is onoverzichtelijk.

Zowel voor fietsers als voor auto's.

de aanbouw aan de dorpskerk

drukke rotonde voor albert heijn

We hebben teveel kapsalons en nog meer horeca is ook niet nodig

De grotere keten winkels, zoals bv intertoys en pearl

Fietsverbod in Schoolstraat!!!

De tattoo shop!!!!!!! Past niet in t centrum.

De dom stoelen en tafels op de schoolstraat

Zeurende mensen

Fietsverbod

die lelijke zitplekken van nu die door de zogenaamde taskforce zijn bedacht  
de huidige zit bankjes met tafels, die gaan nergens over, en het komende fietsverbod  
Tatooshop, fitness op Deltaplein  
Een aantal kapper en schoonheidsalons  
Auto's uit de voorstraat

De kapotte bankjes en tafeltjes, de lege winkelpanden, de informatie borden waar je tegenaan loopt omdat ze onhandig  
geplaatst zijn en de honden stront die bijna wekelijks in de schoolstraat ergens een plakkaat gorigheid oplevert  
Fietsen en auto's.

Nvt  
Slecht wegdek, mijn echtgenote en ik maken beide gebruik van een rolstoel  
Het teveel aan supermarkten  
Kappers

Dat is al gebeurt de fietsen uit de schoolstraat  
Het leek wel een doorgaande fietsroute  
En er werd veel te hard gereden plus ze dag de dat zijn het voor het zeggen had  
Stoeltjes met tafels  
Borden verboden te fietsen  
Niets  
fietsverbod

Het nieuwe straatmeubilair, bankjes waren nog goed, van een vd tafeltjes nu al een blad af en als je met z'n vieren bent heb  
je niets aan 2 stoeltjes.

Prullenbakken nu te weinig en te klein, met de oude was niets mis. Zonde vh geld.  
Niets  
geen kappers of schoonheids salons er meer bij!  
geparkeerde auto's in Voorstraat

Onduidelijke stoeptegels, iedereen fietst en loopt door elkaar. De lelijke nieuwe tafels en stoelen ,zorg voor fatsoenlijke  
bankjes voor onze ouderen.  
n.v.t.

De uitstraling van de beddenwinkel mag wel wat audentieker  
Nvt

De borden dat er weer gefietst mag worden is beter voor de winkeliers nu er niet meer gefietst mag worden is de dood steek  
voor de winkels ik werk 30 jaar in het dorp dit is geen goede maatregel  
Tafels en stoelen.  
Verbod fietsen schoolstraat

De historische bordjes

Jaren 70gebouwen

De tafels en stoelen weg en de bankjes terug

Tattoo shop

De vage super/groenteboer tegenover ING bank

Onzinnige vraag

Markt uit de Voorstraat

- Braderieën op de Schoolstraat (lijkt wel rommelmarkt)

- Vlietloop in de Voorstraat (kan naar de sporthal of sportvelden)

- extreem grote terrassen op de Voorstraat. Wat kleiner en fraaier zou de historische straat meer eer aandoen. Lijkt soms wel de dijk van Volendam.

De shoarma tent tegenover de dierenwinkel / naast de groenteboer. Geen gezicht in de winkelstraat.

De belachelijke regel dat er niet meer in de schoolstraat gefietst mag worden, waarom moeten voetgangers midden op de weg lopen terwijl de winkels links en rechts van je liggen. Mensen met een beperking zoals bv COPD, slecht ter been etc worden hier nu de dupe van.

Sportschool, Tattoo

Eikenprocessierupsen

De zitjes die er nu staan. Zitjes wel behouden maar anders. Nu veel ruimte en is het praktisch... Voor ouderen wel zitjes houden hoor.

De tattooshop.

Die vloerkledenwinkel, teveel dure kledingzaken

Het lelijke gebouw van Hudson op het deltaplein, dat nu geen plein meer is. Er word sowieso in het centrum te veel en te hoog gebouwd waardoor de open en gezellige uitstraling steeds meer verloren gaat. De uitstraling van de Voorstraat zou beter benut moeten worden i.p.v. nu afgebroken.

Ijs winkel tegenover hudsons

Niets. Wat ik niet nodig heb, is voor een ander wél interessant

Niks

De nieuwe stoeltjes en tafeltjes. Bankjes zijn veel handiger en gezelliger.

Fietsers in de Schoolstraat verbieden en dit ook handhaven.

Niks, ik zou alleen de panden wat mooier maken en meer aantrekkelijke facebook berichten plaatsen over bepaalde winkels wekelijks

Turkse supermarkt

Woondecoratie winkels en kappers

Meer multiculturele winkels.

de vele auto's die geparkeerd worden in de Voorstraat. Minder grote terrassen op de Voorstraat.

T lege plein tussen kerk en AH. Niet aantrekkelijk

Wereldwinkel

Dat gebouw dat ze nu naast de kerk bouwen

Dat gezeik over fietsers in de winkelstraat

De absurde prijzen die voor woningen in de verkoop worden gevraagd

De markt, die kan wel achter het stadhuis of zo gaan staan. richting albert heijn.

De tapijtenwinkel

De belachelijke beslissing om fietsers te weren in de schoolstraat.

De uitstallingen voor de winkels waar je je nek over breekt.

Fietsverbod schoolstraat , maak fietspad in t midden !!

Beddenzaken / ondergoed winkel / Aldi

Auto's op de voorstraat

Het fietsverbod door de schoolstraat

scooters en brommers uit de schoolstraat

De nieuwe fietsregel en de nieuwe bankjes

Een paar kappers

Lege winkels

Rotonde bij het raadhuis. Het is een crime voor de bereikbaarheid.

Geen idee

Dure kledingwinkels

Auto's in de Voorstraat!

Belwinkels

De tatoeshop

De lindeboom van tegenwoordig ( kroeg)

De dirk ( aktion voor in de plaats)

Sportschool bij de dirk ( loopt voor geen meter)

Fietsvrije Schoolstraat

Oude boutique winkels. We zijn geen toeristisch dorp.

Een supermarkt minder is ook geen probleem. 4 binnen 200meter is erg veel.

Kappers, doner zaak, tattoo shop,

fietsvrije Schoolstraat ivm de ouderen in ons dorp die niet zover meer kunnen lopen. Maak hiervoor een betere duiding tussen fiets en voetgangersgedeelte.

Gebouw Aldi (lelijk)

Nvt

De aanbouw aan de kerk, wat een verschrikking!

De fietsers in de Schoolstraat, en alle geparkeerde fietsen voor de winkels. Het argument dat oudere personen die niet goed ter been zijn daardoor worden gedupeerd klopt niet: mijn bejaarde ouders durven er niet goed meer te lopen vanwege de te hard rijdende fietsers. Mensen die echt slecht ter been zijn, durven niet eens te fietsen. Prima om op de fiets naar het centrum te komen, maar parkeer de fiets op een plek waar niemand er last van heeft (zoals naast de Aldi) of loop naast de fiets.

Die lelijke tafels met stoelen in de schoolstraat

Geen leegstand. Meer bankjes i.p.v. stoelen. En die rare palen met uitleg over gebouwen. Dat je die aan de gevel hangt: prima. Maar los in de ruimte zien ze er echt niet uit.

De helft van alle kappers

Tattoo shop

De stoeltjes

Fietsers in shopping zone

Scooters

Rotonde bij Albert Heijn.

Geen idee

De stomme tafeltjes en stoeltjes

D-reizen, heel veel van die kledingzaak winkels

Het onkruid in het Burgemeester Vernedepark

Ambulante handel op treubplein

Het kringloopwinkeltje

Kerk kappers opticiens

Plak bomen

Tattoo shop en stoelen met tafels op de straat



De grotere evenementen met harde muziek, zeker tot 's avonds laat.  
Te veel kappers

De rotonde bij het raadhuis. Alleen maar files. Eigenlijk alle rotondes in Voorschoten, maar om met één te beginnen, die bij het raadhuis.

Fietsverbod schoolstraat

Auto,s uit het centrum (o.a.de Voorstraat)

Diverse te hoge verkeersdrempels.

Zitjes! Bankjes terug.

Verbod op fietsen weg!

Het verbod om niet te fietsen in de schoolstraat

het idee dat het kappen van bomen goed zal zijn voor t centrum en niet in de marketingtrucjes van uniball vallen die zogenaamd mooie ontwerpen hebben voor ons centrum. val niet in die val, want de ontwerpen die ik heb gezien zijn saai en het is eenheidsworst. zoals t nu is is t mooi, houden zo. gebruik t treubplein en het plein bij de hema voor sfeer activiteiten zoals foodtrucks, zingkoren etc.

Aldi

Eet tenten schoolstraat/Deltaplein

De fietsers uit het centrum

De fietsen..... En de leegstand...

Het fietsverbod

De kleine prullenbakken. Altijd vol en ziet er niet goed uit. Grotere ervoor in de plaats.

Fietsen in de schoolstraat. Wandelgebied van maken.

De terrassen op de voetpaden op de Voorstraat.

De oude dames kleding winkel. Tapijtwinkel. Oude sportzaken. Het is allemaal niks.

Ik zou zeggen, wat zou er bij mogen. Verhuis de bieb in het centrum tussen de winkels. Je krijgt zo gelijk meer loop op de Schoolstraat. Dit was al eens bedacht? In combi met buurthuis zou dit helemaal perfect zijn.

Niks

De tafels met bankjes

Niets want er is al zo weinig

De sjiek slecht bezochten zaken

Fietsverbod Schoolstraat

al die fietsen in de schoolstraat

meer veilige plaatsen om fiets neer te zetten (bewaakt?)

Aldi , tapijtwinkel,

De Aldi & fietsers in de winkelstraat,  
een aantal kapper zaken en daarvoor in de plaats wat leuke aantrekkelijke winkels  
Dat fiets verbod

Kappers, fietsers door de winkelstraat  
Supermarkt uit het centrum naar buitenrand.

Die tafeltjes in de schoolstraat, zet er gewoon bankjes neer, en ook meer prullen bakken  
Gezeur van omwonende

De lindebomen  
Het pand waar Aldi in zit  
De rotonde  
De tafeltjes en stoeltjes en weer bankjes en fietsen parkeerplaatsen, die weggehaald zijn terugplaatsen.

Naast de tatoeageshop die buitenlandse winkel . Zo smerig gezicht  
Het fietsverbod in de schoolstraat

Stoeltjes en tafeltjes

Shoarma tent in oude jamin en tattoo shop. Auto's op Voorstraat.

Kringloopwinkel, tattoo shop, telefoon repair shop, de nieuwe tafeltjes en stoeltjes  
De tafels en de stoelen, alleen bankjes.  
fietsverbod Schoolstraat  
Het fietsverbod  
De wandelvrije straat. Veel gemeenten hebben in de winkelstraat er DUidelijk aangegeven fiets en wandelstok. Waarom hier niet?

Hondenpoep  
Bord uit de grond en verplaatst. Dit verhalen bord staat bij de wereld winkel bijna voor de deur. Dit bord staat midden op het looppad, is gevaarlijk.

De vreselijke prullenbakken. Sportschool bij Dirk en tattoozaak.  
Het fietsverbod

Niets  
Alle ontsieringen door horeca in Voorstraat, m.i.v. continue kerstversiering tussen de linden voor het Wapen.

Het fietsverbod. Samen leven, samen delen.

fietsverbod

Herrie en stankoverlast van blowende jongeren bij mijn voordeur.

Nachtelijke herrie en drugshandel bij gebouw de Werf.

-

De fietsers

het verbod op fietsers in de voorstraat.

Die achterlijke inrichting van het Treubplein.

Niets

De ijzeren stoeltjes/tafeltje in het centrum. Gewoon ouderwetse bankjes zijn welkom

Tattooshop

Duurdere kledingzaken

De lelijke terrassen in de Voorstraat

Auto's voorstraat

De grote hoeveelheid aan kappers en dezelfde lunch tentjes.... doe er eens wat anders tussen.....

Het lelijke gebouw waar de Aldi in zit

Auto's uit de Voorstraat

Die sportschool uit het centrum (sportxprnc). Kan beter een leuke winkel komen of restaurant. Het reisbureau bij treubplein. Dat zou een restaurant met mooi terras kunnen worden. Of een andere leuke winkel en dan op het plein meer mogelijkheden tot zitten. Kan heel mooi worden.

De nieuwe bankjes zijn mooi, maar niet sloopbestendig en het zijn in totaal minder zitplekken nu. De nieuwe prullenbakken zijn een ramp. Snel vol en makkelijk toegankelijk voor vogels, waardoor het vuil op straat ligt en dit is niet een lust voor het oog. Jammer. Niet goed over nagedacht. Mooi is niet altijd functioneel.

Niks

De viezigheid van de straten in het centrum

Fietsverbod

Nvt

De tafel en stoeltjes in het dorp. Bankjes zijn beter en zullen meer gebruikt worden

Stoelen en tafeltjes in de schoolstraat

de grote terrassen

De fiets vrije schoolstraat, maak in het midden een 'fietsstrook' bizar dat de Gemeenteraad dit heeft besloten..

Misschien dat de gemeenteraad zelf ook moet opstappen??

Bijna alle kappers

Parkeerverbod en fietsverbod op ma di woe donderdag

De voorstraat helemaal autovrij en privé parkeerplaatsen voor bewoners van de julianalaan

De verzinners van tafeltjes en fietsverbod

geen idee

Een supermarkt

het fietsverbod

Hema

Fietsverbod Schoolstraat

Een paar kappers zijn er geloof ik 15 alleen in centrum